

# Gedachten voor een GroeiMindset



- Ik mag fouten maken, ik leer van mijn fouten.
- Ik kan het 'nog' niet.
- Ik vraag om hulp, ik leer van de hulp van anderen.
- Wie kan mij helpen om het te leren?
- Vertel mij hoe het anders moet.
- Ik ga iets proberen dat moeilijker is, dit kan ik al.
- Het is moeilijk maar ik hou het vol!
- Tegenslag is tijdelijk, net als een regenbui.
- Ik oefen om mijn talenten te laten groeien.
- Ik sta open voor nieuwe ideeën.
- Ik leer elke dag iets nieuws. Wat heb jij vandaag geleerd?
- Alles wat ik aandacht geef groeit, ook mijn dromen!